

NIEUWSBRIEF

PLATFORM PLEEGGEZINNEN ACHTERHOEK



Woordje van het bestuur

In deze nieuwsbrief:

- Welkom social media beheerder Wendy
- Jubileumfeestje 10 jaar PPA en aanmelding
- Afscheid bestuurslid Ellen
- Uit onze socials...



In deze nieuwsbrief aandacht voor ons 10-jarig bestaan. We organiseren een gezellige dag voor alle pleeggezinnen in de regio.

De oproep om extra handjes voor de PPA krijgt gelukkig nog steeds gehoor.

In deze nieuwsbrief stelt pleegouder Wendy zich voor. Zij gaat ons helpen met onze accounts op Instagram en Facebook. Ze heeft ervaring met social media en dat is voor ons een welkome aanvulling!

Hiermee zijn de taken van Ellen, die onder andere altijd deze nieuwsbrief in elkaar zette, allemaal overgedragen.

We kunnen nog steeds extra handjes gebruiken in het bestuur, denk aan financiën of iemand die wil notuleren. Twijfel je? Niet nodig! Je bent van harte welkom.

Voor meer informatie of een afspraak kun je een e-mail sturen naar info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl

Even Voorstellen



Hallo, ik ben Wendy Koers. Mijn man en ik zijn nu zo'n 15 jaar pleegouders. De komende tijd ga ik me bezighouden met de socials van Platform Pleeggezinnen Achterhoek. Daar heb ik ontzettend veel zin in! Hier even een stukje om mijzelf aan jullie voor te stellen.

Bij ons aan de overkant woont een man op leeftijd. Hij woont alleen en heeft verder geen kinderen. Hij zegt altijd: "als ik bij jullie naar binnenkijk beland ik zo in een aflevering van een huis vol." En zo is het bij ons thuis, een huis vol. Drie eigen kinderen en drie pleegkinderen, een eigenwijze hond, een ondeugend konijn en een hamster.



Wij zijn nu 15 jaar pleegouders. De pleegkinderen komen vanuit een crisissituatie bij ons wonen en gaan alleen bij ons weg als ze terug kunnen naar hun eigen ouders. In die 15 jaar hebben we verschillende plaatsingen gehad en heel erg veel meegemaakt en beleefd.

Verder ben ik gezins- en opvoedcoach en heb ik dit jaar de opleiding speltherapie afgerond. In coaching vind ik het heerlijk om met pleegouders te werken en met hun situatie mee te kijken en te denken. Ik schrijf regelmatig over ons leven als pleeggezin en alles wat daarbij hoort. Ik merk uit de reacties dat er veel herkenning en erkenning is van andere pleegouders. Als pleegouders onder elkaar heb je soms maar een half woord nodig.

Ik ben blij dat ik me de komende tijd mag inzetten voor de socials van PPA. Het is belangrijk dat een neutrale groep de stem van pleegouders laat horen. Ik hoop jullie stem zeker te horen via de socials want wij zijn er voor jullie!

Uit onze socials... op Instagram en Facebook

Ik ga vandaag naar een worteltuin meld ik aan de ontbijttafel. "Nou dan weet ik wel wat we vanavond gaan eten" grapt mijn zoon. Ik leg uit dat de naam worteltuin niets met de oranje groenten te maken heeft. Het gaat om je wortels, je roots.

Met veel bezoeken is het altijd even zoeken naar een fijne locatie. Zo zijn we er inmiddels achter dat een ballenbak voor nog meer prikkels zorgt tijdens een toch wel spannend bezoek. Een kinderboerderij vaak onoverzichtelijk is. De speeltuin niet fijn is als het regent. En het jeugdzorgkantoor mij al de kriebels geeft, laat staan een getraumatiseerd kind.

Ik ben ontzettend benieuwd naar de worteltuin. Het klinkt als de perfecte uitvalsbasis voor een ontmoeting tussen ouder en kind. Ik rij een weggetje in en daar staat een prachtige boerderij. Ik word warm ontvangen door de bewoonster en voel me meteen op mijn gemak.

We lopen de tuin in en rust overvalt me. Wat een heerlijke prachtige, rustige en vrije plek is dit. Dit is perfect voor kinderen en hun ouders. De vrijheid het overzicht en de natuur. Hier kan geen ballenbak, speeltuin of kinderboerderij tegenop. Gewoon ouder en kind en de natuur. Samen beestjes zoeken, verstopperijtje spelen, lekker buiten in de natuur. Na een prachtige rondleiding te hebben gehad stap ik ontspannen weer in de auto. Wat een ontzettend fijn plekje dit. Voor ouders, kinderen en pleegmoeders 😊.

Voor een worteltuin bij jou in de buurt kijk op:
<https://stichtingwortel.nl/worteltuinen/>



Moderne speeltoestellen



Stoere verkeerstuin



Ruimte genoeg voor iedereen

Jubileum 10 jaar PPA

Feest op 22 juni 2024

Omdat de PPA dit jaar 10 jaar bestaat organiseren we een gezellig dag voor de pleeggezinnen die bij ons zijn aangesloten. Maar ook andere pleeggezinnen uit de regio zijn welkom!

Er is van alles te doen deze dag, zoals dieren knuffelen en spelen. Op deze pagina zie je een aantal foto's van de recreatieboerderij. Natuurlijk kun je ook gewoon chillen...

Je bent **van 11:00 tot 16:00 uur** uitgenodigd. De toegang is gratis. Voor eten en drinken wordt ook gezorgd, iedere deelnemer krijgt 4 consumptiebonnen.

De locatie is recreatieboerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5, 7255 KG te Hengelo Gld.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Neem dan een kijkje op de website van de recreatieboerderij:
<https://www.feltsigt.nl/>

Het is voor ons wel handig om te weten hoeveel mensen er komen, dus graag even aanmelden via onderstaande link of de QR-code. Je wordt dan naar een formulier geleid waar je de informatie kunt doorgeven.

Meld je aan! We zien je graag op deze feestelijke dag!

Meld je aan via dit formulier

Gebruik de QR-code of de link hieronder om je aan te melden voor het jubileumfeest. Je kunt in het formulier aangeven met hoeveel personen je komt.
<https://tinyurl.com/y3ftjrhw>



Tot ziens!



Ik heb me met veel liefde, gedrevenheid en enthousiasme bijna twee jaar als bestuurslid van het PPA ingezet voor alle pleegouders in de Achterhoek. Om ze te verbinden, hun belangen te behartigen bij gemeenten en pleegzorgorganisaties en deskundigheid te bevorderen. Ik heb vooral ook achter de schermen veel werk verzet om de overgang van een oud bestuur naar een heel nieuw bestuur zo soepel mogelijk te laten verlopen, de nieuwe website mogelijk te maken en een aantal werkprocessen meer te stroomlijnen.

Het nieuwe bestuur staat er, alles loopt weer soepel. En inmiddels is het bestuur zelfs aangevuld met twee hulp-pleegouders, die zich vooral gaan inzetten om de nieuwsbrief en de social media zaken te beheren. Het moment is aangebroken dat ik het mag loslaten en afscheid ga nemen van mijn bestuursfunctie bij het PPA. Daardoor heb ik weer meer tijd te besteden aan privé zaken en aan mijn eigen bedrijf als coach met behulp van paarden.

Aangezien ik het PPA nog steeds een warm hart toedraag zal ik in de toekomst vast af en toe nog wel eens hand en span diensten verrichten bij een thema avond of een andere PPA activiteit. Maar dan niet meer in een officiële functie. Ik hoop iedereen van jullie nog eens tegen te komen bij één van de leuke activiteiten van het PPA!

Tot ziens!
Ellen Koster
<https://atenkacoaching.nl/>



Op onze website uitgelicht...

.Achterhoekse gemeenten

De Achterhoekse gemeenten willen ook graag een steentje bijdragen in de contacten tussen pleegouders. Wil jij graag in contact komen met pleegouders uit jouw gemeente en heb je nog geen bericht gehad van de gemeente zelf? Dan mag je dit ons via het contactformulier op onze website laten weten.

.Thema avond

*Save the date: **op 21 oktober** organiseren wij in Groenlo een thema-avond over rouw. Alle pleegkinderen dragen een vorm van verlies met zich mee. Het gaat niet alleen over rouw bij of door het overlijden van iemand maar over verliezen die onze pleegkinderen meemaken. Denk aan uithuisplaatsing, verwaarlozing, verhuizen, andere school. Het thema wordt door Anita Spanjer en Natascha Alberts ingeleid en begeleid.
Locatie: Sius, Oude Winterswijkseweg 1 in Groenlo.*



Neem je een kijkje?
www.platformpleeggezinnenachterhoek.nl